

Uitvaart van Gerard Reve

Machelen/Leie 15 april 2006

Parochie HH. Michiel, Korneel en Ghisleen

Organist Yves Senden en optreden van Kristof Martens (dwarsfluit),

Filip Martens (organist) en Hilde Coppé (sopraan).

Tijdens de viering ook het Parochiekoor (leiding: Peirs Freddy en Colpaert Marnix).

Voorganger: Pastoor Gabriël Desmaele.

Begroeting – *kerkportaal* - door de voorganger, pastoor Desmaele.

Intredelied ‘De Heer is mijn Herder’ door het Parochiaal zangkoor.

Begroeting (pastoor/voorganger)

Welkom aan U allen

en in het bijzonder de heer Gerard Reve, die wij nu in ons midden hebben binnengebracht.

Hij is nu op een heel bijzondere wijze onder ons aanwezig.

Hier willen wij de herinnering en ons verdriet samenbrengen en bidden tot het zielenheil van de heer Gerard Reve.

Een gemeenschap van christenen reikt over de grens van tijd, leven en dood.

Wij mogen ons verenigd weten in Gods geest.

Daarom luisteren wij naar woorden van troost, die ons eeuwen geleden zijn aangereikt.

Biddend zoeken wij naar innerlijke rust en vrede.

Bij het begin van deze uitvaartdienst vragen wij God om nabijheid en sterkte.

Requiem aeternam door het Parochiekoor

Gebed om ontferming

God, in elke tijd toont Gij uw barmhartigheid.

Het geheim van bevrijding gaat naar allen uit, wie we ook mogen zijn.

L In ons binnenste spreken wij met God,
fluisteren wij onze schuld en onze twijfel.l.o.b.

Kyrie..

Al is het nog zo donker in ons hart,
wij prevelen zijn naam, wij zoeken zijn gelaat.l.o.b.

Christe..

Zo verlangen wij – de tocht ten einde –
naar God en zijn tedere omhelzing.

Kyrie

Dat God onze tekortkomingen vergeeft
en ons geborgenheid en houvast biedt
op dit moment en in alle moeilijke dagen.

Gebed

Levende God,

Zo durven wij U noemen in dit uur van dood en rouw.

Wij brengen voor U de naam van Gerard.

Met hem hebt Gij een kostbaar verhaal van leven, liefde en dood geschreven
met letters van vreugde en pijn, van wel en wee.

Wij kunnen niet geloven dat dit het einde is
van alles wat hij in schoonheid heeft tot stand gebracht.

Omring hem met uw genegenheid,

zodat dit leven tot voltooiing komt in de eindeloosheid van de tijd,
in de oceaan van uw liefde.

Gij, die de dagen scheidt en eeuwen.Amen.

Eerste lezing

Profeet Jesaja 25,6-9

Het feestmaal op de Sion

Op deze berg richt de Heer van de hemelse machten
voor alle volken een feestmaal aan:
uitgelezen gerechten en belegen wijnen,
een feestmaal rijk aan merg en vet,
met pure, rijpe wijnen.

Op deze berg vernietigt hij de waas
dat alle volken het zicht beneemt,
de sluier waarmee alle volken omhuld zijn.

Voor altijd doet hij de dood teniet.
God, de Heer, wist de tranen van elk gezicht,
de smaad van zijn volk neemt hij van de aarde weg
- de Heer heeft gesproken.

Op die dag zal men zeggen: 'Hij is onze God !
Hij was onze hoop: hij zou ons redden.
Hij is de Heer, hij was onze hoop.
Juich en wees blij: hij heeft ons gered !'

Ave Verum W.A.Mozart

Evangelielezing volgens Johannes 14,1 – 11

'Ik ben de waarheid en het leven'

Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij.
In het huis van mijn Vader zijn veel kamers.
Zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie
gereed zal maken ?
Wanneer ik een plaats voor jullie gereed gemaakt heb,
kom ik terug.
Dan zal ik jullie met me meenemen
en dan zullen jullie zijn waar ik ben.
Jullie kennen de weg naar waar ik ga.

Toen zei Tomas:

‘Wij weten niet eens waar u naartoe gaat, Heer, hoe zouden wij dan de weg kunnen weten?’

Jezus zei:

‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven.

Niemand kan bij de Vader komen dan door mij alleen.

Als jullie mij kennen zullen jullie ook mijn Vader kennen en vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien.

Daarop zei Filippus:

‘Laat ons de vader zien, Heer, meer verlangen wij niet.’

Jezus zei:

‘Ik ben nu al zo lang bij jullie en nog kennen jullie me niet, Filippus?

Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien?

Geloof je niet dat ik in de Vader ben en dat de Vader in mij is?

Ik spreek niet namens mezelf als ik tegen jullie spreek, maar de vader die in mij blijft, doet zijn werk door mij.

Geloof me: ik ben in de Vader en de vader is in mij.’

Homilie

Solo dwarsfluit: Largo van A.Stamitz

Gelegenheidstoespraak: Dhr Erwin Mortier

Koraal J.S.Bach

Gelegenheidstoespraak: Dhr Bert De Groot

Dwarsfluit met orgel: Il Gardellino van A.Vivaldi

Gelegenheidstoespraak van Dhr Wim Bergmans

Voorbeden

In ons menselijk verdriet bidden wij in geloof en met vertrouwen tot God, Moeder en Vader van alle mensen zonder onderscheid.

L Wij danken voor de vele vormen van vriendschap, die een levenlang van Gerard is uitgegaan.
Wij danken hem voor zijn krachtig, levendig woord, en voor zijn uitzonderlijk talent als romancier.l.o.b.
Doe ons Heer, uw genade aanschouwen...Koor

Wij bidden voor diegenen die hem zo goed hebben bijgestaan.
En ook voor allen die rouwen om de lege plaats naast zich.
Wij danken dat zij in dankbare herinnering kunnen verder leven vanuit alles wat Gerard zo dierbaar was.l.o.b.
Doe ons Heer, uw genade aanschouwen...Koor

Laten wij bidden voor allen hier aanwezig,
dat dit samenzijn rond Gerard en onze God,
ons dichter bij elkaar brengen.

Dat wij allen met de Paasdagen thuiskomen bij de verrezen Heer.
Dat wij ons aan het leven durven toevertrouwen,
in de zekerheid dat God ons draagt.l.o.b.
Doe ons Heer, uw genade aanschouwen...Koor

God, als Gij onze namen hebt geschreven in de palm van uw hand,
geef ons rust en vrede.
Breng ons thuis, keer ons tot leven.

Tijdens de offerandegang *orgelisten, trio, duo en parochiekoor.*

Bezinning (*Marinus van den Berg*)

1. Als wij mensen elkaar de hand geven en niet langer leven
als ieder voor zichzelf, dan ontstaat nieuw leven.
Als wij mensen van ons eiland wegtrekken
en gaan naar wie door verdriet of angst eenzaam leven,
dan ontstaat er een nieuw land van mensen samen.
Als wij mensen onszelf niet langer doof houden voor elkaar,
maar luisteren naar wat er leeft,
dan ontstaat een nieuwe band waarvan wij kunnen leven.
Waar wij mensen langs elkaar heen leven,
elkaar opzij schuiven, blind zijn voor elkaar,
geen oog hebben voor elkaar, daar gaat het leven dood.
Als wij mensen onze deur, onszelf openen voor elkaar
en elkaar uitnodigen om binnen te komen
en bij elkaar veilig kunnen zijn in alle kwetsbaarheid,
dan ontstaat er nieuw leven.
Op zoveel plaatsen ver weg en heel dichtbij naast ons,
verlangen mensen zo naar leven.
Op zoveel plaatsen hopen mensen op mensen die kunnen zien
en die kunnen horen met hun hart.
Op zoveel plaatsen ver weg en heel dichtbij naast ons,
verlangen mensen naar een woord van begrip,
naar een arm om hun schouder,
want mensen zoeken leven dat leefbaar is.
Als wij zo leven met en voor elkaar,
dan kunnen wij God zien.

Onzevader

Laat nu samen bidden met woorden die Jezus zelf ons leerde.

Vredewens

Heer Jezus, wij vinden niet altijd de vrede, die Gij ons hebt beloofd.

Breek door in ons bestaan

met uw licht en uw warme liefde.

Wees ons nabij en geef ons te verstaan

Dat wij in rust of onrust, in vrede of onvrede,
geborgens zijn in uw liefde tot in de eeuwen der eeuwen.

(Wij geven aan elkaar de vredeswens door.)

Bij de absoute

L Gerard, zoveel van jou was zegening voor ons.
Wij zegenen je dode lichaam met water
waarin het eerste leven zichtbaar werd.
Wij bidden dat je als een nieuwe mens
mag opstaan aan de andere kant van de oever.

Gerard, zoveel in jou was kracht en schoonheid.
Wij branden wierook rond je dode lichaam
om je de eer te brengen die je hebt verdiend.

Tijdens de besprenkeling en wierook: 'When I am laid' van H. Pursell

Slotgebed

God, Gij die aan het leven voorafgaat

en aan het einde van de weg staat,

neem in uw armen Gerard

die wij nu uit handen geven.

Open zijn gesloten ogen voor uw eeuwig licht.

Wees de moeder, vader, vriend en bondgenoot,

zoals wij U eenmaal hopen te herkennen. Amen.

In paradisum...Koor

Verlaten van de kerk

Gebed op het kerkhof (*Joods gebed*)

In het opgaan van de zon en in haar dalen
gedenken wij hen.

In het spelen van de wind en de kilte van de winter
gedenken wij hen.

In het openspringen van de knoppen en in de wedergeboorte van de lente
gedenken wij hen.

In het azuur van de lucht en in de warmte van de zomer
gedenken wij hen.

In her ruisen van de bomen en in de schoonheid van de herfst
gedenken wij hen.

Wanneer wij vermoeid zijn en behoefte hebben aan sterkte
gedenken wij hen.

Wanneer wij verlaten zijn en ziek van hart
gedenken wij hen.

Wanneer wij vreugde voelen die we willen delen
gedenken wij hen.

Zolang wij leven,
zullen ook zij leven.

Want zij zijn nu een stuk van onszelf,
als wij hen gedenken. Amen.